

JAARVERSLAG 2004

Beste mensen,

De Stichting Ananda Bhavan heeft een geweldig jaar achter de rug. Op maar liefst 26 markten, fairs en festivals hebben wij over de doelstelling van onze stichting gesproken. Het gaat onder andere om twee multiculturele markten, het Full Colourfestival te Emmen, de Pompoenerie van Tineke Huizing in Nieuw Weerdinge, de Tuinbeurs in Exloo en de Nieuwe Wereldmarkt in Emmen. Veel mensen waren zeer geïnteresseerd en dat is heel belangrijk. Onze kleinschalige projecten spreken aan, en de mensen zien waar hun geld binnen een jaar terecht komt, voor welk project dan ook. Naast de 26 markten stonden wij met onze kraam ook in twee verzorgingstehuizen.

In augustus hadden wij op een zondagmiddag een interview met drie jongeren van de vormselgroep Erica. Martijn, Hugo en Marcha stelden ons vele vragen over de stichting. Naar aanleiding hiervan werden mijn man Piet en ik uitgenodigd voor de viering waarbij de bisschop mgr. Eijk de jongeren het sacrament van het vormsel toediende. De opbrengst van de collecte bedroeg € 458,60 en was bestemd voor onze stichting. Geweldig!

Op 24 december waren wij van 10 tot 12 uur te gast bij het Drents College in Emmen waar jongeren een kerstmarkt hadden georganiseerd. Het was prachtig allemaal en in die twee uur haalden zij maar liefst € 900 op. Ik vond het fantastisch.

Wij sloten het jaar 2004 dan ook heel blij af. Ons kerstfeest kon niet meer stuk leek het, want we wisten dat al het geld dat nodig was voor het opzetten van twee dagopvangcentra voor 179 gehandicapte jonge mensen, binnen was. Ook kon een bus worden aangeschaft.

En toen, toen werd het Tweede Kerstdag en de beelden uit Azië kwamen onze huiskamer binnen. Vol verbijstering en verslagenheid om zoveel onmenselijk leed zien wij dit aan. Zo'n ramp is niet te bevatten. Overigens zijn de plaatsen waar onze projecten uitgevoerd worden, niet getroffen. Bij ons laatste bezoek aan India stond ik om vijf uur op om de mooiste zonsopgang van India te kunnen aanschouwen. Het was prachtig en op zee zag ik honderden vissersbootjes binnenkomen. De vis werd door de vrouwen en kindertjes van de vissers op het strand verkocht en ik heb dit uitgebreid gefotografeerd. Ik hoop dat ze de ellende overleefd hebben, maar geloven doe ik het niet. Waarom treffen rampen zo dikwijls de armen onder ons? Om te overleven zullen de vissers weer de eens zo geliefde zee op moeten en daar is veel moed voor nodig. Tweede Kerstdag 2004. Wij zullen het nooit vergeten. Tweede Kerstdag 2004, wij mogen het nooit vergeten.

GEREALISEERDE HULP.

MALAMPUZHA

De hartelijke groeten en vooral heel veel dank. Dat moet ik u zeggen namens father John en sister Blessy vanuit Malampuzha.

De **kleine projecten** van 2004 zijn afgerond. Voor de bejaarden in het tehuis Kripa Sadan is het volgende gerealiseerd. Er zijn tien Europese toiletten geïnstalleerd. Ook is er een gemeenschappelijke badkamer voor bedlegerige patiënten ingericht, die tevens voorzien is van een verrijdbare stretcher. Wij konden € 2500 ter beschikking stellen voor medische behandeling van de 45 bejaarde bewoners.



KOTTAYAM

Hier hebben wij het **grote project** uitgevoerd.

In september 2003 waren Piet en ik drie dagen op pad met father Michael, directeur van het Diocesaan Pastoraal Centrum van Kottayam. Wij bezochten 26 projecten, waaronder een project voor jonge gehandicapte volwassenen en kinderen. Aan vrouwen werden microkredieten ter beschikking gesteld om daardoor economisch en sociaal zelfstandig te kunnen worden. Ook weduwen konden een klein bedrijfje gaan runnen. In februari vroeg father Michael ons om de bouw van twee huizen te financieren, namelijk voor een alleenstaande moeder en haar kinderen en een gehandicapte jonge vrouw. Zij woonden in palmladhutten die vanwege de moesson ieder jaar vervangen moesten worden. De huizen zijn inmiddels gebouwd.

In april ontvingen wij van father Michael de nodige informatie over een project voor 179 verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Aan onze stichting werd gevraagd om € 26.000 ten behoeve van de bouw van twee dagopvangcentra de kinderen en een bus met 30 zitplaatsen. De kinderen zijn afkomstig uit 15 dorpen in de omgeving. Met het project wordt een betere positie beoogd van gehandicapten in de familie en de samenleving.

Het project wordt uitgevoerd door de Kottayam Social Service Society (KSSS), het pastorale centrum van het Bisdom Kottayam, waarvan father Michael directeur is. KSSS is een non-profit instelling die met tien stafkrachten vrijwilligers toerust en begeleidt ten behoeve van sociale projecten. Deze vrijwilligers zijn actief in 76 dorpen. Bij de dienstverlening wordt geen onderscheid gemaakt naar kaste of godsdienst; de belangrijkste doelgroep zijn mensen die onder de armoedegrens leven. KSSS wil hen in staat stellen om zich te ontwikkelen, belemmeringen tegen te gaan en bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving. Daarbij gaat het om vrouwen, alleenstaande moeders en verlaten vrouwen, jongeren en kinderen en arme boeren, gehandicapten en ouderen. Bewustmaking, voorlichting, oprichting en begeleiding van zelfhulpgroepen en kadervorming zijn hierbij belangrijke middelen.

KSSS begon in 1997 met een speciaal werkmodel ten behoeve van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. Hierbij gaat het om de rehabilitatie van de betrokken persoon in zijn of haar familie en de grotere gemeenschap. Gehandicapten leren activiteiten verrichten waarmee zij kunnen bijdragen aan het gezinsinkomen. Dat houdt een verbetering in van hun positie in gezin en samenleving en dikwijls kan ook een afgebroken opleiding worden hervat. KSSS past dit werkmodel inmiddels ook zeven jaar met succes toe in 36 dorpen. Toen wij in India waren, konden wij kennismaken met dit project en father Michael verzocht ons om de aanschaf van een bus en het opzetten van twee centra voor dagopvang mogelijk te maken. Het project is door het bestuur van Ananda Bhavan goedgekeurd.

Ten behoeve van de training en ontwikkeling van de kinderen is het nodig om centra voor dagopvang op te zetten, namelijk in Monipally en Cherpunkal. In Monipally zal hiervoor een gebouw worden gebouwd en in Cherpunkal een bestaand gebouw worden aangepast. Gehandicapte kinderen uit de twee regio's zullen per bus thuis worden opgehaald en naar de dagopvang worden gebracht, waarbij grote afstanden overbrugd worden. Hiervoor is een schoolbus nodig. Behalve de animator zal ook een gespecialiseerde docent op de centra aanwezig zijn. Bovendien kan fysiotherapie en spraaktherapie gegeven worden en kunnen de gehandicapten een vakopleiding volgen. Op de dagen dat de gehandicapten thuis zijn, krijgen zij huisbezoek van een animator van KSSS en trainen daar de kinderen, terwijl ook de ouders en overige gezinsleden worden begeleid.

Om het project ook op langere termijn te laten doorwerken, zullen zelfhulpgroepen van gehandicapten in het leven worden geroepen. De meervoudig gehandicapten worden 'Ability Development Group' genoemd en groepen voor verstandelijk gehandicapten 'Family Support Group'. Deze groepen komen eenmaal in de veertien dagen bijeen. Ook roepen zij een spaarsysteem in het leven. Daardoor kan de gehandicapte zelfstandig een start gaan maken zonder daarbij van anderen afhankelijk te zijn. Om dit mogelijk te maken, ontvangt de gehandicapte Rs 3000 en een lening van Rs 2000. Als gevolg van dit programma kunnen jaarlijks 15 gehandicapten daadwerkelijk met een nieuw leven beginnen. Op lagere termijn kunnen gehandicapten dus beter voor zichzelf zorgen en in hun eigen levensonderhoud voorzien. Zij nemen een volwaardige plaats in in gezin en samenleving.

In augustus hebben wij fondsen benaderd om geld ten behoeve van dit project ter beschikking te stellen en tevens hebben wij dit project voorgedragen voor de verdubbelingregeling van NCDO. Met grote vreugde kan ik meedelen dat wij in vier maanden tijd het benodigde geld bij elkaar hadden; veel voldoening dus na hard werken. Vlak voor Kerstmis kregen wij bovendien van iemand geld om een stenen huisje te laten bouwen in Kottayam. Zo'n telefoontje is hartverwarmend! Ook schonk een echtpaar € 935 ter gelegenheid van een bijzonder feest. In november werden wij geïnterviewd door het blad Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en wij kregen daar leuke reacties op.

Nu ons project vijf maanden eerder klaar is dan wij verwacht hadden, overleggen wij met onze contactpersonen in India over een volgend project. Op dit ogenblik kan ik u daarover nog niets melden. Piet en ik hopen over niet al te lange tijd weer een privé-bezoek aan India te brengen en Malampuzha en Kottayam te bezoeken. Wel verwachten wij al eerder concrete afspraken te kunnen maken over ons nieuwe project.

Ik wil bij deze iedereen heel hartelijk bedanken voor alles wat in het afgelopen jaar is gedaan voor de Stichting Ananda Bhavan. Ik dank ook ons bestuur voor alle steun en de vrijwilligers die zoveel mooie dingen maken en de mensen van wie wij gratis met onze spullen op fair, beurs of markt mogen staan! Dank ook aan de mensen die een gift gaven of ons sponsorden en om niemand te vergeten, iedereen die onze projecten een warm hart toedraagt, heel hartelijk bedankt.

Geef ons jaarverslag a.u.b. door aan belangstellenden en geef u op als donateur. Uw geld komt geheel ten goede aan onze kleinschalige projecten. Uw hulp is heel hard nodig. Wij hebben het met eigen ogen gezien en zonder uw hulp redden wij het niet.

U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer 878 22 47 26 van de Stichting Ananda Bhavan te Emmen. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.
Alvast heel hartelijk dank en een hartelijke groet,

Clara van der Schoof,
voorzitter.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Clara van der Schoof', with a stylized flourish at the end.

FINANCIËEL OVERZICHT VAN DE STICHTING ANANDA BHAVAN OVER HET JAAR 2004

Saldo bank op 1-1-2004		€ 3.067,86
Spaarrekening 1-1-2004		- 30,61
Bij:		
Giften	€ 7.555,60	
Sponsoring	- 250	
Markten	- 2.152,57	
Fondsen	- 9.000	
NCDO	- 9.681	
Rente	- 1,07	
	<hr/>	€ 28.640,24
		<hr/> <hr/>
		€ 31.738,71
Af:		
Bankkosten	€ 147,63	
Materialen	- 185,46	
Betaald aan projecten	- 1.000	
Vordering per 31-12	- 9.681	
	<hr/>	€ 11.014,09
Spaarrekening 31-12-2004		- 6.031,68
Saldo bank 31-12-2004		- 14.692,94
		<hr/> <hr/>
		€ 31.738,71

Begin januari 2005 hebben wij € 26.000 overgemaakt naar Kottayam, India ten behoeve van ons project voor gehandicapte kinderen; € 1000 voor de bouw van drie huizen daar en € 2500 naar Malampuzha voor medische zorg ten behoeve van bejaarden.